

Diabolo's



Hein het konijn en Raf de giraf gaan naar het ziekenhuis



Tekst: Ann Danckaert

Originele tekeningen: Hilde Mattheeuws

Het is heel vroeg in de morgen.

Samen met zijn mama stapt Hein het konijn het ziekenhuis binnen.
Hein vindt het een beetje raar, zo'n groot gebouw en dan die lift.

Teut!

"Kom Hein," zegt mama, "we zijn op de zevende verdieping!"
Hein zijn maagje knort een beetje, want Hein mocht die morgen niets eten of drinken.

Maar kijk eens... Hein is niet alleen, er zijn nog andere vriendjes.

"Hallo Hein!"

Hoort Hein zijn naam daar roepen?

Ja, op de glijbaan zit Raf de giraf.

"Moet jij ook een dagje in het ziekenhuis?" vraagt Raf.

"Ja, ik heb vaak last van mijn oortjes en jij?"

"Ik heb vaak keelpijn!"

Maar nu moet Hein naar binnen bij de verpleegkundige.

"Tot straks!" roept Raf nog vlug.

7



De verpleegkundige stelt mama een heleboel vragen.

Dan zegt ze “Je mag je kleren uitdoen en hier op de weegschaal komen staan, dan kijken we eens hoeveel jij weegt.”

“Flink hoor, Hein konijn!”

Nu krijgt Hein een armband rond zijn pols of voet met zijn naam erop, zo kan de dokter zien wie hij is als hij straks slaapt.



De verpleegkundige kijkt nog even met de thermometer of Hein geen koorts heeft.

“Trek nu maar je pyjama aan Hein.” zegt de verpleegkundige.

Hein neemt zijn knuffel heel dicht bij zich en kruipt in een bed.



Hein zit nu met zijn knuffel in zijn bed.
Het is een ander bed dan zijn bed thuis.
Er zitten spijlen aan zodat Hein er niet kan uitvallen en er staan wielen onder zodat de verpleegkundige met het bed kan rijden.

Hein zijn mama is nog steeds bij hem.
Dat is leuk, zo voelt Hein zich niet alleen.
Samen maken ze een praatje met juf Olifant, de juffrouw van de speel-
hoek.

Nu is het tijd om naar de dokter te gaan.
Juf Olifant en mama rijden met het bed naar de lift.

In de lift mag Hein op de knop drukken en dan gaat de lift naar beneden.

Wanneer ze uit de lift komen, moeten ze nog door een lange gang rijden en dan gaan ze door een grote deur.
“Waarom ziet iedereen er zo gek uit in een blauw pak en een groene muts?” vraagt Hein.
“Dat hoort zo,” zegt juf Olifant, “zo blijft alles netjes.”
Mama moet ook een pak aantrekken en dat vindt Hein heel grappig.

Even later is Hein aan de beurt.
Een verpleegkundige rijdt met Hein naar een andere zaal en mama gaat ook mee.



Hein en knuffel mogen nu op een ander bed liggen.

Mama houdt Hein zijn hand vast, want Hein vindt het allemaal een beetje raar.

Ook de slaapdokter is er.

De slaapdokter houdt een maskertje over Hein zijn neus en mond en hij krijgt een knijper op zijn teen om zijn hart te horen.

“Mmmm vanille-ijsjes.” wil Hein nog zeggen, maar hij wordt zo moe dat zijn ogen dichtvallen.

Mama geeft Hein nog vlug een zoen.

Nu kan de dokter zijn oortjes genezen.



Als Hein wakker wordt, ligt hij in een grote zaal.
Daar liggen nog vriendjes in een bed.
Hein voelt zich een beetje raar, hij is nog moe.
Aan Hein zijn teen zit er een knijper met een rood lichtje.
Naast zijn bed staat een klein bakje met lijnen en lichtjes en soms tuut het.
Af en toe komt de verpleegkundige naar het bakje kijken, zo ziet ze hoe snel Hein zijn hart klopt.

Mama zit bij zijn bed.
De dokter komt vertellen aan mama hoe de operatie verlopen is en wat de nazorg is.

Even later, als Hein goed wakker is komt de verpleegkundige hem halen.
In zijn bed wordt Hein samen met mama weer naar de zevende verdieping gebracht.



Als Hein terug in de kamer komt, voelt hij zich meer op zijn gemak.

Mama gaat op een stoel zitten naast het bed van Hein.

Hein is nog moe.

Wat later komt ook Raf de giraf binnen in zijn bed.

Een beetje later, als Hein goed wakker is mag hij wat water drinken en een koekje eten.

In de kamer staat er ook een televisie en als Hein niet slaapt dan kijkt hij wat naar kabouter Plop of een tekenfilm.



De verpleegkundige zegt “Hein, jij bent nu weer oké en kan met mama mee naar huis!”

Hein trekt zijn pyjama uit en stopt alles terug in zijn koffertje.
Samen met mama gaat hij terug naar huis.

“Daag dokter, verpleegkundige, juf Olifant en Raf.”

“Daag Hein het konijn!”



algemeen ziekenhuis **sint-lucas** vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge > T 050 36 91 11 > F 050 37 01 27
info@stlucas.be > www.stlucas.be

Volg ons op sociale media

 www.facebook.com/AZ.Sint.Lucas.Brugge

 [@StLucasBrugge](https://twitter.com/StLucasBrugge)

 [AZ Sint Lucas Brugge](https://plus.google.com/AZ.Sint.Lucas.Brugge)